

# Aarhus



# Klub

Oktober 2017

22' årgang nr. 89



## Aarhus Nimbus Klub

### Klublokaler:

True Byvej 7 - True - 8381 Tilst  
Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00

### Hjemmeside:

<http://aarhuusnimbusklub.dk>  
e-mail: [henriklahn@stofanet.dk](mailto:henriklahn@stofanet.dk)  
Girokonto: 0084 98 08 38

### Formand og kontakt:

Henrik Lahn Hansen,  
Klokkebakken 8, 8210 Aarhus V  
Tlf: 86 75 20 23  
e-mail: [henriklahn@stofanet.dk](mailto:henriklahn@stofanet.dk)

### Næstformand og hjemmeside:

Sune Nielsen  
Tandervej 35, 8320 Mårslet  
Tlf. 61 63 12 09  
e-mail: [sune-nielsen@mail.tele.dk](mailto:sune-nielsen@mail.tele.dk)

### Kasserer, klubvarer, medlemsreg og OK benzinkort:

Per Tage Hansen  
Balshavevej 36, 8300 Odder  
Tlf. 86 54 45 95  
e-mail: [pt@balshave.dk](mailto:pt@balshave.dk)

### Sekretær og mødereferater:

Ole Kristensen  
Carit Etlars Vej 6, 8320 Åbyhøj  
Tlf. 42 94 28 06  
e-mail: [olenkristensen@gmail.com](mailto:olenkristensen@gmail.com)

### Arrangementer, aktivitetskalender :

Bente Kortsen  
Lyngsiesvej 1, 8210 Århus V  
Tlf. 86 25 08 14  
e-mail: [bentekortsen@hotmail.com](mailto:bentekortsen@hotmail.com)

### Arrangementer og aktivitetskalender:

Jørgen Mogensen, Astrupvej 17,  
Mesballe, 8550 Ryomgård.  
Tlf: 86 39 49 87.  
e-mail: [mesballerne@hotmail.com](mailto:mesballerne@hotmail.com)

### Ad-hoc opgaver:

Jacob Jensen,

### Opsyn med klublokaler:

Keld Nielsen, Tlf. 86 17 75 27

### Startsteder for fællesture

**Vestpå:** Klublokalerne, True Byvej 7  
**Nordpå:** Uno-X, Grenåvej 528  
**Sydpå:** Statoil Slet, Chr. X's Vej 253

## Redaktøren har ordet

For efterhånden mange år siden købte vi et sæt franske cafemøbler – Du kender sikkert typen med stel i rundjern og en perforeret metalbordplade. Det er hvidmalet, og skal selvfølgelig friskes op med ny maling fra tid til anden.

De skulle have været malet i denne sommer, men desværre forsømte jeg at slå til i den korte periode i forsommeren, hvor vejret faktisk var tørt. Møblerne blev ikke malet, og resultatet er nu, at de i stedet for en frisk hvid farve, fremstår med en grøn belægning af alger.

Hvad er det så jeg forsøger at sige med al den udenomssnak – Jo, det jeg vil sige er, at den sommer vi fik, blev alt for kold og alt for våd til, at vi rigtigt har kunnet nyde udendørslivet, og det er sikkert også gået ud over den tid vi har haft glæde af de tohjulede.

Bevares – jeg har faktisk fået kørt en del, for som I måske ved, er Marianne nogle dage hver anden uge i Brande for at hjælpe til hos vores søn og barnebarn, men det har ofte med følelsen af at man har skullet slå til, når der har været et ophold i bygeaktiviteten.

Nå – Våd sommer eller ej – Bladet skal ud, og det kom det så med en lille forsinkelse på grund af ferie, og i dette nummer kan du læse en spændende beretning fra Niels Knudsens tur til Iben Bürener. Bente har skrevet om årstræffet i Vellev hvor Peter Christensen og Kim Hartvig har taget billeder.

Både indlæggene fra Niels og fra Bente er rigtig gode eksempler på, noget af det stof, som vi meget gerne vil have meget mere af. Har du noget på hjerte, er det bare med at komme ud af busken, og undskyldningen med, at "jeg er ikke så god til at skrive" gælder ikke, for jeg ved, at der er rigtig mange af medlemmerne, der er gode til at snakke, og så gælder det jo bare om at få den snak skrevet ned, og den slags har vi folk til.

Du skal også være opmærksom på, at der i bladet er et forvarsel om generalforsamlingen i januar måned – Det er vigtigt hvis du vil have punkter med på dagsordenen, her er sidste frist d. 1. december, og næste nummer af bladet

Ansvarshavende redaktør:  
Dan Zachariassen 86936534  
Agernevej 1, 8330 Beder  
E-mail: [zacha@webspeed.dk](mailto:zacha@webspeed.dk)

Teknisk medarbejder:  
Brian Sørensen  
E-mail: [bah@stofanet.dk](mailto:bah@stofanet.dk)

## Formanden har ordet

I slutningen af maj havde vi besøg af en forsikringsmand fra AROS. Han fortalte om de muligheder, han kunne tilbyde. Efter lidt skrivi frem og tilbage har klubben indgået en samarbejdsaftale med AROS. Det betyder for AROS deltagelse i events med klubben samt henvisningsaftaler med klubmedlemmer og tegning af forsikringer. For klubben betyder det annonceindtægt, samt kr. 200,- for et aftalt forsikringsmøde med et klubmedlem og kr.300,- hvis en forsikringsaftale indgås. Husk at oplyse AROS om, at du er medlem af klubben, hvis du tegner forsikring med dem og også vores kasserer.

For nylig fik jeg en mail fra et selskab ved navnet Imusic. Selskabet spurgte, om vi kendte noget til en bog om Aarhus Nimbus Klub 1996-2016. Imusic repræsenterer biblioteker og står for opkøb af bøger til disse. Imusic ville gerne købe to bøger, som skulle gå til Aarhus og Gentofte bibliotek. Handlen gik hurtigt i orden, så nu er det kun et spørgsmål om tid, før man kan låne en bog om Aarhus Nimbus Klub på biblioteket. Hvem havde lige set det komme. Jeg kan dog her kun opfordre til de medlemmer, der endnu ikke har købt bogen at gøre det og ikke låne den på biblioteket. Den er god at have som opslagsværk derhjemme. Udlån må være for ikke medlemmer. Måske det fører til et par nye medlemskaber, når interesserede læser om os.

Efteråret står for døren og for de fleste dermed også afslutningen på at køre på Nimbussen. Heldigvis står et godt værksted klar, hvor du kan få Nimbussen kigget efter. Der er helt sikkert nogen, der for brug for det, ellers kan man jo altid følge med i, hvad de andre laver. Er man ikke lige til at rode med det gamle jern, har vi også klublokalet til hyggeligt samvær og gode diskussioner. For øvrigt er den første temaaften lige afholdt. Her fortalte og viste Kim Hartvig billeder fra en spændende og anderledes motorcykeltur rundt i det sydlige Indien. En stor tak til ham.

Jeg er sikker på, at der nok skal komme flere spændende temaaftener i løbet af efteråret og ikke at forglemme de altid velbesøgte pigeaftener. Husk at holde jer orienteret på hjemmesiden.

Mød op og vær med til at gøre klubben til det gode omdrejningspunkt, den er.

Henrik

### Forside.

Nimustræf 2017  
v. Vellev Idrætsforening  
Foto: Kim H. Sørensen



# Årstræffet i Velle 2017.



## Nimbustræf 2017 v. Velle Idrætsforening

Atter et godt og veltilrettelagt træf, som kunne gæstes fra d. 24.07- 30.07.

Vi, der deltog i fællesturen, kørte torsdag d. 27.07. Sune havde planlagt turen og med Nimbusser forrest og Minibus( En WW-Transporter) bagest kørte vi i samlet trop mod Velle. Undervejs havde vi et lille pitstop, men regnen var ikke sådan at stoppe, så vi fortsatte og nåede frem til tørvejr og slog teltene op.

I café Nimbus hentede vi en nimbuslagkage, der var fint dekoreret. Den blev delt og fortæret af vi 8 personer, der på det tidspunkt var samlet. Derefter gik vi rundt på træfpladsen, hvor vi mødtes med andre deltagere og hørte Åbningstalen kl. 16.00.

Der var fine faciliteter med telt på træfpladsen, hvor der kunne købes mad og drikke samt der var sang og musik torsdag aften. Den tilkøbte morgenbuffet kunne indtages i Forsamlingshuset og i Festteltet v. hallen var der festmiddag, konkurrencer, præmieoverrækkelser og danseglad musik både fredag og lørdag.

Der var arrangeret ture for både børn, unge og voksne. Ungdomsturen var til Klatreparken, hvilket var en stor succes. Andre planlagte ture var til bla. Elvis Museet, Jysk Brandmuseum, El.-museet. For de mindre børn var den obligatoriske Hoppeborg et hit og den var godt besøgt i hele åbningstiden.

Aarhus Nimbus Klub var repræsenteret med ca. 30 personer, der deltog i festmiddagen om fredagen og der var plads til endnu flere. Telte var der flest af, men campere og campingvogne var også logi for mange.

Under klubbens oversejl havde vi samlet vores campingborde og her var om morgenen friskbagte rundstykker, som Knub bragte, smør, ost og marmelade fra campingvognens køleskab og friskkogt vand fra Sunes trangia. Campingluxus .... en dejlig start på dagen!

Ved dette samlested mødtes og samledes mange af klubbens medlemmer samt der var en lille bod med salg af klubbens merchandise.

Det var nogle gode dage, som arrangøren og Velle Idrætsforening havde planlagt og servicen var helt i top. Stor ros til dem!

Hjemkørselen søndag foregik i øsende regnvejr, men der var ikke så lang køretid... så pyt med det!

På gensyn næste år

Leo og Bente

Logo'et er tegnet af Peter Christesen  
Foto: Peter Christesen og Kim H. Sørensen





## Til veteranmotorcykel-løb på Nimbus i Tyskland.

Tekst: Niels Knudsen/Red. Dan Zachariassen Foto: Niels Knudsen

Niels Knudsen fortæller fra sin tur til Ibben Bürener. Et veteranmotorcykelløb i nærheden af Osnabrück i Tyskland. Fra d. 1/6 til d. 6/6 2017

Erland Hansen og jeg havde besluttet, at det løb ville vi ned at køre. Jeg havde talt med Christian Pedersen om løbet. Cristian er medlem af Sønderjysk Nimbusklub, og han havde tidligere kørt løbet, og det han fortalte lød rigtig spændende.

### Torsdag 1/6

Efter morgenmaden med to motorcykler på traileren gik det sydpå.

Vi havde et par stop under vejs, og som sædvanlig var der kø omkring Hamburg og en utrolig mængde lastbiler ved Bremen.

Omkring klokken 16 var turen slut, og vi ankom til pladsen, hvor løbet skulle foregå.

Her mødtes vi med gutterne fra Sønderjylland, der alle kørte på Nimbus, så vi var i alt 6 Nimbusser.

De havde allerede etableret sig i et hjørne af pladsen, hvor det danske flag vajede i vinden.

Vi fik vore motorcykler afleveret, og der blev tid til en god lang snak og en kop øl, inden vi tog ind til hotellet og fik os etableret. Efter endnu en øl fandt vi ind til bymidten, hvor vi beundrede den smukke by, og hvor vi også fik et godt måltid mad.

### Fredag d. 2/6.

Efter et solidt morgenmåltid på vores udmærkede hotel havde vi god tid resten af formiddagen, og vi gik igen en tur op i byen, for først ved 13 tiden mødtes vi med de andre. Vi skulle godkendes til løbet.

Omkring kl. 16 skulle vi møde til maskinkontrol, og det morede vi os meget over, idet kontrollørerne gik vældig højt op i, at cyklerne nu også var helt i orden. Alle Nimbusserne bestod med glans. Også vore kørekort blev kontrolleret, inden vi fik stemplet vore kontrollkort. Løbet var for

øvrigt FIVA kontrolleret.

Det blev en rigtig hyggelig dag, vi havde sammen med de sønderjyske Nimbusfolk.

Efter alle formalia var overstået tog vi hjem til hotellet og spiste vores aftensmad.

Efter middagen gjorde vi os klar til den ceremoni, der markerede starten på arrangementet. Den begyndte klokken 20.

Det var en slags standerhejsning, hvor de enkelte landes flag blev hejst, og nationalsangene blev spillet. Det var nu kun os og tyskerne, der sang med på nationalsangene.

Vi var i alt 10 danskere på seks Nimbusser og en FN. Og derudover var der deltagere fra Holland, England, Belgien, Schweiz, og Tyskland. Byens borgmester holdt en tale – det var rigtig fint.

Senere blev der lige tid til, at Erland og jeg smuttede op til den lille danskerafdeling, hvor vi fik lidt godt at drikke, inden vi returnerede til hotellet.

### Lørdag d. 3/6

Tidligt op, et bad og en gang morgenmad inden vi hastede ud til sønderjyderne på pladsen, hvor turens første løb skulle starte, og vi kunne konstatere, at vore sønderjyske venner havde passet rigtig godt på både Nimbusserne og den enlige FN.

Første start var sat til kl. 10.30 for mit vedkommende og kl. 10.57 for Erlands.

Hold da op hvor var der mange motorcykler- flere hundrede, og mærker, vi aldrig havde set eller hørt om. Det så enormt flot ud, og spændende var det.

Selve løbet var ret kort. Frokosten fik vi i nabobyen Lagen-decker, men Per havde vrøvl med sin "Nimmer - den ville bare ikke starte. Frem med værktøjet, i med fire nye tændrør og efter en gang karburatorrens kørte den igen.

Så gik det atter hjemad, hvor så Kristian fik vrøvl med sin "Bus". Det viste sig at være en klassiker – et tilstoppet tankdæksel.

Om eftermiddagen var der tidskørsel på stadion, som var en del af pladsen. Her var vi delt op i hold på hver fem

### ISLE OF MAN

Gennem længere tid har jeg puslet med tanken om en tur til Isle of Man i forbindelse med motorcykel-arrangementet, og jeg har også været ved at finde ud af nogle muligheder for at komme af sted.

Det er jo sådan, at det er sjovest hvis man er nogle stykker der kan følges ad til sådan et arrangement. Derfor vil jeg ad denne vej spørge om der i Aarhus Nimbusklub er nogen der kunne have lyst til at tage af sted i en form for gruppe

Jeg kan kontaktes på mail:

j.tams@hotmail.com

eller

tlf nr 4249 0213

Med venlig hilsen

Jørgen Tams

Bredgade 5

8740 Brædstrup

Der hvor du er  
når du vil skifte bank.  
Gratis

Odder afdeling | Rathlousgade 6  
8300 Odder | tlf. 70 20 83 21  
sparkron.dk



**SPAREKASSEN  
KRONJYLLAND**

der hvor du er

cykler, hvor vi så skulle køre fire runder med en bestemt hastighed, som blev vist på en elektronisk tavle ved starten på første runde.

I min gruppe skulle vi køre 25,5 km. i timen. Det var en rigtig sjov opgave og vi fik først resultaterne søndag aften.

Efter tidskørslen var resten af eftermiddagen afsat til socialt samvær. Vi hyggede os med sønderjyderne og en kop øl.

Senere spiste vi på hotellet, og ved 22 tiden kom der en voldsom regnbyge med både lyn og torden. Vi skyndte os op på pladsen, hvor vi fik vore motorcykler dækket over.

#### Søndag d. 4/6

Igen var det tidligt op, og efter en gang morgenmad var det med at komme ud på pladsen for at klargøre cyklerne til det store løb (140 km.). Vejret var fint, og man fornemmede en svag blå tåge af udstødningsgas over pladsen, alle skulle jo afsted. Vi blev sendt afsted fem ad gangen, og der var motorcykler der var op til 115 år gamle – mærker som jeg aldrig før har set eller hørt om, og der var også flere Nimbusser. Foruden de seks der deltog fra Danmark, var der tre fra Tyskland og en enkelt fra Holland. - Nimbus er faktisk et populært mærke på disse kanter.

Selve løbet var lidt finurligt tilrettelagt, da der var elektronisk tidtagning på en del af turen, mens der på andre dele ikke var tidtagning, så vi var faktisk lidt på "herrens mark". Vi må nok indrømme, at vi ikke havde sat os ordentligt ind i reglerne.

Frokosten blev indtaget i en meget smuk by, hvor der

både var musik og forskellige boder med mad og andre ting. Løbet sluttede på et Motorcykelmuseum, et rigtig fint museum, der naturligvis havde lagt hovedvægten på at vise tyske motorcykler.

Efter løbet var det igen tid til social hygge med sønderjyderne, og da klokken nærmede sig 19, gik vi i samlet flok op til festteltet til den store festmenu, hvor der naturligvis også var præmieoverrækkelse.

Det blev en udmærket aften, hvor der var rigelige mængder af fadøl, og Erland og jeg fik en plakette for vores deltagelse i tidskørslen på stadion.

En af pionererne, Else, fik en pokal for at være feltets ældste kørende kvinde, og der blev skænket en vandrepokal af Viggo Thomassen fra Randers, som tilsyneladende er vældig populær på disse kanter. Den blev givet til en kører, der var særlig meget veteranengageret.

Efter middag og præmieoverrækkelse tog vi tilbage til hotellet, hvor vi sluttede dagen med endnu en enkelt fadøl og en snak med et par tyskere, som også havde kørt løbet.

Vi gjorde os også klar til hjemkørselen efter en fantastisk tur her til Ibben Bürcener. Jeg vil også rette en stor tak til de sønderjyske Nimbusvenner for den store venlighed, som de mødte os med her på turen.

#### Mandag d. 5/6

Hjemturen gik helt smertefrit, da det var helligdag i Tyskland. Ingen lastbiler, og det betyder tidsmæssigt rigtig meget – så - Velkommen hjem til Danmark

De danske deltagere: Min faste køremakker Erland Hansen fra Rude ved Odder og fra Sønderjysk Nimbusklub: Christian og Hanne Pedersen. Flemming og Else Holm Nielsen. Torben og Karin Carlsen samt Per og Ingebrit Jørgensen. Niels

NB: Erland og jeg er klar til endnu en tur. Det bliver til et MC Træf i Bernkastel ved Moselfloden i september måned



## Rask MC Lakering

[www.raskmc.dk](http://www.raskmc.dk)

Tlf 86 56 06 76

E-mail [harry@raskmc.dk](mailto:harry@raskmc.dk)

Lakering af MC - Nye og Klassiske

25 års Erfaring

Special Lakering efter Opgave

Rep af Mckåber - Alle Plasttyper

Adskildelse og Samling af Komplet MC

Kun Topkvalitet









# Det 17-ende Birkebakkerally.

Tekst og foto: Dan Zachariassen

Lørdag d. 17. august afviklede Aarhus Nimbus Klub det 17-ende Birkebakkerally, og rent undtagelsesvis i denne sommer havde vi ret godt vejr til formålet. Ikke bagende solskin, men en letskyet sensommerdag med en behagelig temperatur.

Det havde knebet lidt med tilmeldingerne denne gang. Faktisk måtte der annonceres flere gange, inden Leo kunne lukke på 12 Nimbuser.

I de senere år har vi kørt ud fra Birkebakken og en tur ud omkring Årslev, og den tur køres to gange, så alle, der ønsker det, kan få en tur i sidevognen.

Med kun 12 Nimbuser blev årets Birkebakkerally et af de mindste, og selv om der var flere af de, der normalt altid stiller op, der var på ferie eller forhindret af andre årsager, er der måske grund til en lille bekymring. Der er nemlig noget, der tyder på, at det bliver en smule vanskeligere at få opbakning til sådanne arrangementer.

Af faste arrangementer har vi foruden Birkebakken også turen med børnene fra Fenrishus den første torsdag i juli måned, men her skal vi normalt kun bruge 6-7 Nimbuser, så det er mere overkommeligt. Desværre viste det sig i år, at der var så mange børn, der enten havde fri eller var syge, så det kun var behov for 5 cykler.

Det skulle vi selvfølgelig havde været advaret om i forvejen, så vi kunne have aflyst de, der kom længst væk fra. Det stimulerer jo ikke interessen for at bakke op bag sådanne arrangementer, hvis man føler, at man bliver "brændt af".

Når det efter min mening er så vigtigt, at vi holder fast i de to arrangementer, er det fordi, det er blevet meget vigtig del af klubbens DNA.

Aarhus Nimbus Klub er blevet kendt for at have en social profil, og den er det værd at holde fast i. Var det ikke sådan, at vi for nogle år siden blev hvisket i øret, at vi var blevet indstillet til en handicappris.

Vi fik ikke nogen pris, og fint med det, men alene det, at der er nogen, der har tænkt på os og indstillet os, betyder rigtig meget.

Derfor vil jeg så kraftigt, som jeg kan, opfordre til, at man prioriterer disse arrangementer højt. Naturligvis skal man ikke tilsidesætte andre ting, men hvis der er tid, så tager begge arrangementer kun 2-3 timer, og så er der frokost bagefter.

DZ







## Det historiske hjørne !

**Ærede landboere!**

Markedsdagen den 16. ds. sælles et parti røgede Ma-kræler af Ondertegnede Fiskehandler Hansen der lige er hjemkommen fra Skagen i friskrøget Tilstan. Levende Rødspætter kan bestilles og vil blive brungen rundt overalt i Byen pr. Telefon. No. 66. De ærede Husmødre bedes Erindre, at jeg skærer Hovedet af Dem og flår Dem gratis.

**Hans Hansen  
Fiskehandler.**

Vi, den ærede Herr Redaktør DZ og Deres undertegnede, er ikke meget for at indrømme dette, men vi må, desværre, vedgå, og vi vil i den forbindelse, tillade os at påpege at dette kan ske for selv den bedste redaktion, og også på de større landsdækkende Tidner og magasiner.....at, det er agurketid....

Vi har derfor måtte konstatere, at mængden af stof til dette nummer af bladet ikke har været overvældende, til trods for en stor personlig opsøgende indsats af vores redaktør, samt flere flittigt skrivende medlemmer af klubben.

Derfor griber vi i redaktionen til denne ikke, så læservenlige og indrømmet, desperate løsning for, at udfylde de sidste få, men også vigtige, spalter i dette ellers spændende nummer af Aarhus Nimbus klub 89' ende blad.

Internettet er fyldt med oplysninger af alle slags, fra de mere lødige til de ikke så helt lødige oplysninger...Vi har derfor på et stor-møde samlet hele redaktionen og ved en håndsoprækning, kun redaktions-hunden nægtede at deltage, enstemmigt vedtaget, at bringe flere på hinanden følgende indslag, af mindre lødig karakter.

Disse er klippet fra dette medie, uden hensyntagen til medlemmernes følelser og vi har helt set bort fra opretholdelse og Geneve-konventionen.

Skulle en eller flere af vores ærede læsere føle sig " groft eller stærkt forulempet", vil vi på den samlede redaktions vejne, naturligvis, undskylde på forhånd.

Deres erbødige DZ og BS

PS. Det vedlagte billede af en henslængt menig i det danske forsvar, kan bestemt ikke ses som udtryk for den arbejdsindsats den samlede redaktion har ydet, hen over sommeren.



**vognmand  
bomholt as.**

**Kran & transport**

**Sintrupvej 38**

**DK-8220 Brabrand**

**Tlf : +45 8624 60 00**

**Fax : +45 8624 65 65**

**Mail : vognmandbomholt@c.dk**

**E-mail : www.bomholt.dk**





## Billeder fra nær og fjern og(naturligvis) fra Internettet.



Det har været en våd sommer



Skulle der blandt klubbens mandlige medlemmer være een, som vil vedgå sig denne oplevelse, hører vi naturligvis gerne fra vedkommende.....

# Bøde for hjelmanen



● 50 kr. var mange penge. Nu vil jeg ha' dem igen med renter.

■ »Jeg vil have mine penge igen, men jeg kan ikke få det,« siger den tidligere danske motorsportsstjerne *Erhardt Fisker*. Han blev i 1938 idømt en bøde på 50 kroner for at køre med styrthjelm på offentlig vej.

»Det var politimesteren i Horsens, som fandt, at jeg animerede de unge mennesker til at køre væddeløb ved at have min hjelm på. Jeg var på vej til et løb i Femmøller, og dengang foregik det ikke så fornemt. Man havde megafonen med i en rem over skulderen og normalt hjelmen hængende i bæltet, og så kørte man til løb på sin racer. Af én eller anden grund havde jeg taget hjelmen på hovedet den dag, og det stødte altså øvrigheden i Horsens.

Siden har jeg aldrig haft en styrthjelm på hovedet på offentlig vej. Det var en stor bøde dengang. Min ugeløn var 65 kroner. Efter at man begyndte at tale om at gøre styrthjelme obligatoriske, fik jeg den idé, at jeg ville have mine 50 kroner fra 1938 tilbage, men det kunne man overhovedet ikke finde ud af,« fortæller Erhardt Fisker. ■

## Generalforsamling januar 2018

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag d. 24. januar kl.19.30

Stedet er som de senere år, Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Dagsordenen udsendes med decemhernummeret af bladet.

Vær opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. december 2017.



## Moto Mundo

Søren Vestergaard

Allingvej 3, VesterAlling Tlf: +45 4014 2125  
DK - 8963 Auning Fax: +45 8649 2224

Email: [soren@moto-mundo.dk](mailto:soren@moto-mundo.dk)

[www.moto-mundo.dk](http://www.moto-mundo.dk)

- bike tours



Dan og Niels tilbyder vinteropbevaring af motorcykler i garage i Brabrand med gode tilkørselsforhold.

Kr. 250 for solo motorcykel,  
kr.400 for motorecykel med sidevogn,  
pr måned.

Henvendelse til Dan tlf. 40813431.

hilsen Dan K

# Alt til Nimbus og BMW R-modeller

Stort værksted og butik. Vi tilbyder service og reparation af alle typer Nimbus, sidevogne og ældre BMW R-modeller. Hjertelig velkommen til en kop kaffe og en snak. Åbent alle hverdage kl. 8 - 16.30.

Nye originale eller nyfremstillede dele på lager, også mange brugte dele. Bestil inden kl. 15 og vi sender normalt samme dag. Reparation af alle typer instrumenter. Speedometerkabler. Salg af nye og renoverede instrumenter. Eger og følge i mange størrelser, også rustfri.

**Stort reservedelslager til NIMBUS og ældre BMW-R motorcykler**



## Aarhus Nimbus

Rombach & Nielsen aps  
True Byvej 29 - True  
8381 Tilst  
Tlf.: 8624 - 6222

Fax: 8624 - 6229  
www.nimbus-aarhus.dk  
info@nimbus-aarhus.dk



Veteranforsikring  
Danmark

*Vi sætter pris på originalerne*



### Præmieeksempler

#### Veteranbiler og motorcykler -1982 1/1-årlig præmie i kr.

Dagsværdi i kr.	Ansvar + kasko	Ansvar
25.000	605	224
75.000	880	224
125.000	1.085	224
175.000	1.287	224
225.000	1.481	224
275.000	1.697	224
325.000	1.961	224
375.000	2.223	224
425.000	2.486	224
475.000	2.694	224
525.000	3.013	224
Osv.		
Selvrisiko	1.496	

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

#### Klassiske køretøjer 1983-1989 1/1-årlig præmie i kr.

Dagsværdi i kr.	Ansvar + kasko	Ansvar
25.000	1.488	508
75.000	2.167	508
125.000	2.669	508
175.000	3.168	508
225.000	3.644	508
275.000	4.174	508
325.000	4.823	508
375.000	5.469	508
425.000	6.118	508
475.000	6.627	508
525.000	7.410	508
Osv.		
Selvrisiko	2.992	

### Hvem er vi?

Vi er specialister i at forsikre veteran-køretøjer.

Vi har et indgående kendskab til veteran-køretøjer og mange års erfaring i at forsikre dit køretøj bedst muligt.

Vi ser os selv som en del af veteran-folket og kender derfor de flestes behov og ønsker.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om priser og indtægningsregler.

Telefon 75 91 21 92  
E-mail veteran@thistedforsikring.dk  
veteranforsikringdanmark.dk



En del af  
ThistedForsikring

**25% rabat ved indtegnning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.**